



beleef
**BOX
TEL**

...in Het Groene Woud



Foto: Pieter de Koning

Bloedmirakel

Bloedmirakelse Avond

woensdag 18 mei, 20.15 uur.

Locatie: Protestantse kerk,
Clarissenstraat.

Entree: € 8,50. Verkoop aan
de kerk op de avond zelf.

Heilig Bloedprocessie

zondag 22 mei, 15.00 uur

Tentoonstelling

schilderijen H. BLoedmirakel
Alfred Ost en gerestaureerd vaandel.

Opening 22 mei, 17.30 uur, MUBO
te bezoeken van 22 mei t/m 10 juli



meewerkend

boxtel



H. BLOEDSTICHTING
Bostel



Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel
Erfgoed Nederland



Route:

Burgakker, Kruisstraat, Markt, Clarissenstraat, Bosscheweg, Mgr. Wilmerstraat, Baroniestraat, Pr. Bernhardstraat, Stationsstraat, Rechterstraat, Kruisstraat, Markt, Clarissenstraat, Oude kerkstraat naar de Sint Petruskerk.

ZONDAG 22 MEI

Heilig Bloedprocessie

15.00 uur, start Burgakker





HEILIG BLOEDPROCESSIE

Elk jaar op de eerste zondag na Pinksteren trekt om precies drie uur 's-middags een lange processie door de straten van Boxtel. Deze processie herinnert aan het wonder dat vóór 1380, meer dan 6 eeuwen geleden, heeft plaats gevonden in de toenmalige Sint Petruskerk in Boxtel.

De priester Eligius van de Aker stootte tijdens het opdragen van de Mis per ongeluk de kelk om met het Heilig Bloed, dat uit witte wijn was geconsecreerd. In de twee altaardoeken bleven echter rode vlekken achter. Het lukte hem niet om de rode vlekken uit de doeken te wassen. Hij heeft toen de doeken verstopt in een houten kistje. Heel zijn leven heeft hij het geheim gehouden. Pas vlak voor zijn dood heeft hij zijn biechtvader verteld wat er was gebeurd.

De wonderbaarlijke gebeurtenis werd onderzocht. In 1380 is door een afgezant van de Paus uit Rome in een oorkonde het wonder van het Heilig Bloed erkend. Er werd toestemming gegeven de Bloeddoeken éénmaal per jaar aan de gelovigen te tonen.

Zo werd Boxtel een bedevaartsoord. Op Drievuldigheidszondag (de zondag na Pinksteren)

kwamen tienduizenden bedevaartgangers naar Boxtel om de Bloeddoeken te vereren. Na 1652 werden de doeken vanuit Boxtel naar Hoogstraten in België gebracht omdat deze in Boxtel niet meer veilig waren.

De katholieke kerk was sinds dat jaar verboden. De protestanten werden de baas. De Petruskerk werd hun kerk. Ook de processie en de verering van de Bloeddoeken werd verboden.

Vanaf die tijd vindt ook in Hoogstraten de verering van het Heilig Bloed plaats. In 1924 werd één doek weer plechtig teruggebracht naar de Sint Petrusbasiliek in Boxtel.

Het andere doek wordt nog steeds bewaard in de Sint Catharinakerk in Hoogstraten.

De Bloedprocessie trekt daar op twee zondagen achter elkaar door de straten.

Op de eerste zondag na Pinksteren trekt de Bloedprocessie door de straten van Boxtel. Wel 500 inwoners uit Boxtel lopen daarin mee. Er klinkt muziek en zang. Er wordt voorgedragen. Ook de Bloeddoek wordt meege dragen.

Het verhaal van het Bloedwonder in beeld:
www.bloedprocessieboxtel.nl

BLOEDMIRAKELSE AVOND 18 MEI

Pater Hans de Visser houdt een lezing over de Heren Van Merheim in relatie tot de Leenbrief van 1356 en het H. Bloedmirakel rond 1380. De lezing wordt muzikaal omlijst door de Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten.

De lezing wordt gehouden in de Protestantse kerk aan de Clarissenstraat.

Datum: 18 mei
Locatie: Protestantse kerk, Clarissenstraat
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 8,50 (verkoop aan de kerk op de avond zelf)

Voorverkoop met korting:
Maak vóór 11 mei €7,50 over op NL18RABO0162404794 t.n.v. Heilig Bloedstichting Boxtel o.v.v. je naam en Bloedmirakelse avond. Je kaarten liggen bij de ingang van de kerk klaar.

PROCESSIE ZONDAG 22 MEI

10.30 uur Eucharistieviering in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel. Met medewerking van het Perosi projectkoor en het St. Petruskoor o.l.v. Kees Doevendans, organist Tommy van Doorn en het Gilde St. Barbara en St. Joris.

11.30 uur Autozegening.

14.55 uur Groot gelui der klokken van de Sint Petrusbasiliek.

15.00 uur Uittrekken van de Heilig Bloedprocessie.
Intentie van de processie: Voor onze nieuwe bisschop, voor zegen, inspiratie en moed om nieuwe wegen durven te bewandelen ten bate van ons bisdom...
De burgemeester en Schepenen van Hoogstraten zullen aan de processie deelnemen.

Ook de wereldberoemde Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten zullen aan de Boxtelse processie deelnemen.

16.15 uur Slotplechtigheid in de Sint Petrusbasiliek.
Met medewerking van seniorenorkest Buchestelle en orgelspel door Tommy van Doorn.

16.45 uur Optreden Gelmelzwaaiers op de Markt + optreden harmonie op de Markt

17.30 uur Opening van de tentoonstelling Alfred Ost in het Museum Boxtel door de burgemeesters van Boxtel en Hoogstraten. De tentoongestelde schilderijen hebben een relatie met het H. Bloedmirakel.
Ook zal hier het gerestaureerde vaandel tentoon gesteld worden van 22 mei tot 10 juli.

Voor meer informatie zie: www.bloedprocessieboxtel.nl

Meer info op
www.beleefboxtel.nl



Altijd op de hoogte van
evenementen nieuws?
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/beleefboxtel



H. BLOEDSTICHTING
Boxtel

www.bloedprocessieboxtel.nl

meewerkend

boxtel